

Från Hishult till Kenya

Carl-Ola ska arbeta på barnhem i tre månader

HISHULT Med mindre än ett år kvar till en civilingenjörsexamen passar Carl-Ola Annerfors på att åka till Afrika. I morgon, fredag, åker han för att i tre månader arbeta som volontär på ett barnhem utanför Nakuru i Kenya. LT har hälsat på honom i föräldrahemmet i Lingshult utanför Hishult.

Carl-Ola Annerfors slår sig ned under parasollet som står uppspänt över de utemöbler som står på gräsmattan utanför föräldrarnas hus i Lingshult. Det är så gott som vindstilla och parasollets skugga till trots är den fuktiga värmen tryckande. Fast varmare kommer det snart att bli för Carl-Ola som snart lämnar Sverige för Kenya.

– Jag ska vara volontärarbetare på ett barnhem i Kampi Ya Moto, en liten by utanför Nakura som ligger 30 mil från Nairobi, berättar Carl-Ola som är 25 år och läser till maskiningenjör på Lunds tekniska högskola.

27 BARN

Barnhemmet heter Phyllis Wambui Memorial Childrens Home och har funnits sedan år 2000 då en i Sverige boende kenyansk kvinna, Jacinta Njoroge, lät bygga ett hus på den tomt hon precis fått arva efter några släktingar. Barnhemsverksamheten började i liten skala men i dag bor det 27 barn där, vilket ändå inte räcker till för alla de barn i byn vars föräldrar har fallit offer för aids. Men arbetet med att bygga ut fortsätter och just nu håller man på att bygga en grundskola.

Förutom Jacinta Njoroge är också svenskan Sabine Gartner föreståndare för barnhemmet.

– Jag åker ner dit tillsammans med en tjejkompis från min korridor, Elna Fredriksson. Hon känner Sabine sedan tidigare och frågade mig i julas om jag var intresserad av att följa med ner och arbeta på barnhemmet.



På barnhemmet finns det varken el eller rinnande vatten, så levnadsförhållandena kommer att skilja sig en den gentemot här hemma för Carl-Ola Annerfors. Han är inte särskilt oroad: "Det kommer att gå bra, jag är inte särskilt kräsen".

Jag svarade ja direkt, säger Carl-Ola.

"MINNE FÖR LIVET"

För att ha råd att resa ner till Kenya och för att kunna bidra ekonomiskt till barnhemsprojektet har Carl-Ola och Elna under våren fått in pengar dels genom att söka och få stipendier, dels genom att stå på loppmarknader i Lund och Malmö. Men Carl-Ola får skjuta till pengar själv också.

– Det kommer att gå åt mycket egna pengar men det gör inte så mycket, det är ju för upplevelsen jag gör det här. Jag hoppas få ett minne för livet.

På plats nere i Kampi Ya Moto ska Carl-Ola hjälpa till med att undervisa i engelska och hjälpa

till i det vardagliga arbetet, så som att laga mat och arbeta i trädgården där man odlar frukt och grönsaker. På barnhemmet har man också en ko och några getter, så i viss mån är det självhushållande.

– Man ger barnen glädje bara genom att vara där, det är det som är det viktigaste. Bara att få en möjlighet att kunna hjälpa till lite är kul.

ÅKA RUNT

Vid sidan av arbetet på barnhemmet ser Carl-Ola också fram emot att åka runt och se olika platser i Kenya. Han tycker om att fotografera och har inför kommande safariturer köpt ett nytt teleobjektiv till sin systemkamera. Pengar till det

har han bland annat fått in genom att i sommar ha kapat trällister i fyra veckor på Abeko i Hishult. Kameran lär Carl-Ola också få nytta av under Afrikaresans sista veckor, då han och Elna åker till den mytomspunna ön Zanzibar som ligger utanför Tanzanias huvudstad Dar es-Salaam. Därefter åker de båda hem till fortsatta studier i ett sannolikt höstruggigt Lund i slutet av oktober.

Vid den tanken ler Carl-Ola och rycker lite på axlarna.

– Då ska jag läsa pulverteknologi...

**Text och foto:
Christopher Lembke**