

Oxie BLADET

N:o 6

Augusti 2009

Årgång 34

Sandra åker till Afrika...

I den kenyanska byn Kampi ya Moto utanför staden Nakuru finns ett barnhem och skola vid namn *Phyllis Memorial*. Denna plats i solen är speciell eftersom den har sin egna unika historia vilken jag ska berätta om.

En kenyansk kvinna, vid namn Jacinta Njoroge, åkte för ca 10 år sedan tillbaka till sitt hemland Kenya för att besöka sina släktingar och vänner, men det hon inte visste var att denna resa skulle förändra både hennes och många andras liv.

Under sin resa befann hon sig av en händelse vid ett av landets stora sjukhus, och utanför såg hon barn som sprang runt och lekte. Hon frågade då en sjuksyster vad barnen gjorde där och till svar fick hon att sjukhuset var den sista platsen som barnen hade sett sina föräldrar på innan de gick bort och därför ville de inte gå härifrån, ifall de skulle komma tillbaka. "Dessa barn har varken boende eller föräldrar längre, och därför får de nu bo här" sa sjuksystem till Jacinta. Mötet med sjuksystem fick Jacinta att öppna sina ögon och nu såg hon alla de hundratals gatubarn som ingen brydde sig om.

Hennes dotter Lotta uppmanade Jacinta till att göra något åt detta: *Mamma, du måste hjälpa dem.* Jacinta kände sig dock maktlös till en början och försökte förklara för sin dotter att hon inte kunde ta med dem alla tillbaka till Sverige heller! Men som svar fick hon istället ett skarpt mothugg av sin förståndiga lilla dotter: *Nej, men du kan bygga ett hem åt dem!*

Från den dagen förändrades många gatubarns liv i och runt byn Kampi Ya Moto i Kenya.

Kampi ya Moto betyder *byn i solen* på Swahili (ett utbrett språk i Kenya) och det är en riktigt bra beskrivning på hur detta barnhem och skola är, med tanke på den fina insats som Jacinta gjorde, och fortfarande gör, för alla sina barn: För Jacinta är deras mamma – hon är mamma till

vart och ett av alla de 50 barn som bor på barnhemmet och som saknar sina riktiga föräldrar.

Idag har barnhemmet totalt 68 barn (18 av dessa är barn till de tio anställda som finns där på plats) och på skolan går ca 220 elever. Skolan har vid flera tillfällen blivit utnämnd till distriktets bästa och det är barnhemmets stolthet. Skolan försöker använda olika typer av undervisningsmetoder och se till att alla elever når sina mål och klarar sig till nästa nivå. Under alla år som barnhemmet varit i bruk har det utvecklats på många olika sätt och skolan och barnhemmet är idag en fridfull plats för både barnen och de anställda som jobbar där. Det är en plats för lek, för utbildning, och för att ta hand om varandra. Det är en plats att få vara barn på helt enkelt, vilket är något många barn i tredje världens länder går miste om då de måste ta ansvar för familj och syskon, detta många gånger i väldigt tidig ålder!

Den 31 augusti åker jag, Sandra Petersson 21 år hemifrån Oxie, till denna fantastiska plats. Här ska jag spendera 3 ½ månad och hjälpa till på barnhemmet samt helt enkelt vara en del av deras vardag, och se hur de lever i Kenya.



Min huvuduppgift är att finnas till för barnen och hjälpa till där det behövs. Detta kan vara allt från att rensa majs, bära vatten, till att hjälpa barnen i skolan eller med deras läxor eller att agera sjuksyster



och sätta på plåster på skrubbade knän. Där det finns barn finns det ju behov så att säga.

Dessa barn har fått en möjlighet att börja om på nytt, få känna sig trygga och ha någon som litat på dem och ett ställe som de kan kalla för sitt hem, och jag hoppas att det kommer att fortsätta vara så under många, många år till.

Om ni vill stödja detta projekt, eller kanske vill läsa på lite mer, eller bara helt enkelt är nyfikna på hur det ser ut därnere – gå då in på deras hemsida:

www.kampiyamotosbarn.se

Är ni intresserade av att få veta vad som händer just nu? Gå då in på Barnhemmets blogg till vänster i menyn, där bl.a. jag kommer att skriva om min nya vardag med en början i september:

Att skänka pengar är en god och bra sak och barnhemmet uppskattar det mer än Ni kan förstå och ana. Gå in på hemsidan och läs mer om hur din gåva är med och förändrar livet för barnen på barnhemmet.

Föreningen Kampi Ya Motos Barn, som stödjer Barnhemmet Phyllis Memorial, har ett 90-konto som de blivit tilldelade av Stiftelsen för Insamlingskontroll. 90-kontot är ett intyg på att pengarna används på ett rätt och riktigt sätt, det är din säkerhet för att pengarna kommer fram dit de behövs.

Kontonumret för gåvor är 90 01 18-1.

Tack för mitt ord. Ta en stund att fundera, besök hemsidan och titta på vilken möjlighet dessa barn har fått och hur du kan bidra!