

PHYLLIS WAMBUI MEMORIAL CHILDRENS HOME I NAKURU

Allt började 1999 när Jacinta Njoroge och hennes dotter Lotta åkte till Kenya för att hälsa på släkten. Jacinta har vuxit upp i Kenya, men bor i Stockholm sedan tjugo år tillbaka. De besökte en väninna på sjukhuset i Nakuru och såg flera barn som såg friska ut. På frågan vad de gjorde där fick hon svaret att barnen var föräldralösa och inte hade någonstans att ta vägen. Hennes dotter föreslog, på barns enkla vis, att mamma väl kunde bygga ett hus till barnen.

Sedan dess har mycket hunnit hända. Väl tillbaka i Stockholm började Jacinta arbeta dubbla skift som vårdbiträde och engagerade vänner som ville hjälpa till att samla in pengar för ett bygga ett barnhem. Sex månader senare tog hon med sig tjugotusen kronor till Kenya för att börja bygga det första huset på mark som hon hade ärvt. När huset var halvfärdigt började barn strömma dit. Barnhemmet, eller familjen som hon föredrar att kalla den, består nu av sextio barn som är mellan tre och nitton år samt sex vuxna.

Under åren som gått har motgångarna avlöst varandra. En rektor vägrade till exempel att ta emot barnen i skolan för att de var föräldralösa. Jacinta, som alltid har svar på tal, svarade att barnen visst inte är föräldralösa eftersom hon är deras mamma! Hon lyckades övertala rektorn. För att betala skolavgift, skoluniform och böcker arrangerade hon en fest där överskottet täckte skolkostnaderna.

Jacinta driver barnhemmet tillsammans med svenska Sabine Gartner

som besökte barnhemmet första gången 2003. Tre år senare startade de en egen skola som fått topplaceringar när skolan jämförts med andra skolor i distriktet.

Pengar får de in på alla tänkbara sätt. Generellt sett kommer pengarna från svenskar, både enskilda personer och organisationer.

Skolor gör insamlingar och företag skänker pengar istället för att ge kunder julklappar. De har också ett 90-konto som garanterar att hundra procent av alla skänkta pengar går till barnen. Önskingarna för framtiden är många. Barnhemmet är trångt och behöver byggas ut. Jacinta och Sabine vill också kunna välkomna fler föräldralösa barn till deras familj.

Läs mer på: www.barnvanhumanitar.se



Barnvän Humanitär